



Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind

Boechout – Vremde

Oktober 2018

Beste kwb-vrienden

Zowel met onze azaleaverkoop voor Kom op tegen kanker als met ons geefplein gaven we een teken van bemoediging en steun aan wie het minder goed vergaat.

We verkochten plantjes om het kankeronderzoek te steunen en we gaven mooie nog bruikbare spullen die mensen ons zomaar brachten, weg aan wie er nood aan had of het kon gebruiken. Met het geefplein kiezen we ook resoluut voor duurzaamheid en hergebruik.

En tussendoor ruimden we ook nog het zwerfvuil op in de ruime omgeving van het Bistlokaal. De buurt ligt er nu (althans voor eventjes?) weer proper bij.



Groeten van het kwb-bestuur
(v.l.n.r.) **Staf, Dorine, Jos, Armand, Patrick, Els en Koen**

Alles begint met water
Donderdag 18 oktober 2018
om 19.30 u.
Theater Vooruit

i.s.m. de Milieuraad Boechout



Alles begint met water. Een waarheid als een koe, zeker na de extreem droge en warme zomer die we dit jaar beleefden. Water is een zorg wereldwijd. Ofwel is er teveel en worden hele gebieden geteisterd door overstromingen, ofwel is er te weinig en lijdt mens en natuur onder watertekort.

Drinkwater stroomt uit onze kraan: we staan er niet meer bij stil. Enkele generaties geleden was dit nog anders: toen gingen onze moeders water halen aan de dorpspomp. Waar komt dit water nu vandaan? Wie levert dit water? Hoe is de drinkwatervoorziening in Vlaanderen tot stand gekomen en georganiseerd? Hoe is de prijs die we betalen samengesteld? Hoe komt het dat de prijs serieus gestegen is? Dreigt er een tekort?

Onder begeleiding van Anne-Sofie van de organisatie Protos zoemen we tijdens deze infosessie ook in op de wereldwaterproblematiek. Wat is de watercyclus? Wat zijn de mondiale wateruitdagingen? Wat is de invloed van de klimaatverandering op de watercyclus? Wat is direct en indirect watergebruik? Hoe groot is onze watervoetafdruk?

En wat kunnen we daar zelf aan doen? Dries Vanparys vertelt hoe hij in zijn woning radicaal voor filtering, hergebruik en waterbesparing kiest. Natuurpunt licht het buffervermogen van de Molenbeekvallei toe.

Deelname gratis. Vooraf inschrijven niet nodig.

**Kwb leeft zich in.
Inleefweek armoede
Van 5 tot 11 november 2018**

**Bezoek aan Poverello op 9
november 2018**



Wil je graag stilstaan bij het thema armoede maar het toch eens anders aanpakken? Dan is de inleefweek armoede misschien wel iets voor jou! Je gaat de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Afhankelijk van je gezinssituatie komt dat neer op 60 euro voor een volwassene en 20 euro voor een kind. Zo ervaar je aan de lijve hoe het voelt om in armoede te leven.

Met dit budget betaal je voeding, ontspanning, brandstof, en alle (onverwachte) kosten die je tijdens de week zal tegenkomen. Je houdt je ook aan enkele leefregels.

Ook gezinnen met kinderen kunnen deelnemen. Op deze manier leren ze wat armoede allemaal inhoudt. Het is meer dan een geldkwestie alleen.

We bezoeken op 9 november ook Poverello in Deurne, Van Havreplein 13B. Dagelijks worden er in de verschillende centra van Poverello meer dan 700 warme maaltijden bereid en opgediend voor kansarmen, alleenstaanden, mensen met een leefloon. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd: een warm middagmaal: 1 €, een bol soep, een tas koffie of frisdrank: 0.20€.

Deelname aan de inleefweek en het bezoek is gratis. Later maken we deze plannen concreter, samen met alle deelnemers. Voel je er iets voor? Geef je interesse door aan Koen via 0478 96 00 10 of koensteel@hotmail.com.

**De wintertuin van de Urselinen
Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Zaterdag 24 november 2018
om 14 u.**



Verscholen in de regio Mechelen ligt het Ursulineninstituut, een verborgen parel van de art nouveau.

De wintertuin van het voormalige *pensionnat de demoiselles* in Onze-Lieve-Vrouw-Waver was anno 1900 een unicum in zijn katholieke context en blijft tot op vandaag verrassen met zijn feeëriek licht- en kleurspel. We leren de historiek van deze oogstrelende wintertuin kennen en ontdekken ook de rest van het landelijke school- en kloostercomplex met zijn kloosterkerk, oratorium, refters, schoolmuseum, pianogalerij en andere unieke locaties.

Een gids neemt ons twee uur mee voor een onvergetelijke ervaring! Na de rondleiding nemen we de tijd voor koffie/thee en fruitgebak (inbegrepen in de prijs).

We spreken ter plaatse (Bosstraat 9, 2861 OLV Waver) af om 13.45 u. Wil je graag meerijden of kan je iemand meenemen, meld dat dan bij inschrijving.

Prijs: 13 euro per persoon lid kwb, 15 euro per persoon niet-lid.

Inschrijven kan tot 20 november 2018 bij Armand via 0473-73 07 04 of armand.geysen@telenet.be

Vooraf het vereiste bedrag overschrijven op BE69 7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE) van kwb Boechout-Vremde, met vermelding van naam, datum activiteit, aantal leden/aantal niet-leden.

**Soep op de stoep
ten voordele van Welzijnszorg
Zaterdag 8 december 2018
Vanaf 10.30 u
(en zolang de voorraad strekt)**

Parking Delhaize (zijde Bistweg)



Een lekker kopje verse soep. Waar krijgt een mens het warmer van? Waarom organiseert kwb een soep op de stoep-actie? Omdat 1 op 7 Belgen in armoede leeft. Wist je dat? Waarschijnlijk niet. Want de meesten doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te over armoede immers heel wat hebben het vast ze liever lui dan moeilijke tijden



verbergen. Als het gaat, hebben we vooroordelen. Ze zelf gezocht, toch? Zijn moe? En zijn het geen voor iedereen?

Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om die taboes samen te doorbreken. Een echtscheiding, gezondheidsproblemen, jobverlies... Armoede is geen keuze, maar een sneeuwbaaleffect van oorzaken en gevolgen. Geen ver-van-ons-bed-show, maar een verhaal van mensen, vrienden en kennissen. Armoede is een complex verhaal. Het kan morgen ook jou, je collega, klasgenoot, buurvrouw of de winkelier om de hoek overkomen. Samen maken we werk van een toekomst zonder armoede en sociale uitsluiting. Elke actie tegen armoede telt. Ook de jouwe!

Kom met vrienden, familie, collega's, burens en voorbijgangers genieten van een lekker kopje soep of neem een literkje mee naar huis. Jouw vrije bijdrage voor een beker van onze overheerlijke soep gebruikt Welzijnszorg voor de strijd tegen armoede hier bij ons.

**Heistse operette
Zondag 3 februari 2019 om 15 u.**

**Heist-op-den-Berg
Cultuurcentrum Zwaneberg**



Het Vlaams Muziek Theater brengt 'Een nacht in Venetië', deze succesoperette van Johann Strauß jr. op de planken. De geschiedenis speelt zich af in Venetië, in het midden van de achttiende eeuw.

Hertog Guido van Urbino staat bekend als een Don Juan. Als hij de senatoren van Venetië en hun vrouwen voor een gemaskerd bal uitnodigt zijn de heren daar niet erg opgezet mee. Ze zouden hun vrouwen liever op een veilige afstand houden! Senator Delacqua besluit zijn vrouw Barbara voor een paar dagen in een klooster onder te brengen. Nu heeft de hertog juist op haar zijn oog laten vallen en zijn barbier Caramello moet hem met haar in contact brengen. Caramello slaagt erin Barbara bij de hertog te brengen. Tot zijn verbazing merkt hij echter dat hij niet Barbara maar zijn eigen geliefde Annina heeft vervoerd. Barbara wil met haar minnaar op stap gaan. Ze heeft Annina gevraagd haar plaats in te nemen. Tot woede van Caramello speelt Annina haar rol als Barbara tegenover de hertog erg goed. Delacqua wil bij de hertog in de gunst komen omdat hij op de positie van rentmeester loert. Daarom stelt hij zijn kokkin Ciboletta als Barbara voor. Annina licht de hertog over het bedrog in, zij is immers 'de echte Barbara'. Barbara viert inmiddels met haar minnaar feest, wordt echter door Delacqua gesnapt, maar weet zich uit de pijnlijke situatie te redden. Maar de hertog vist achter het net, evenals Delacqua. De betrekking waarop hij gehoopt had, krijgt Caramello, zodoende heeft de hertog Annina in zijn buurt!

Prijs: **26 euro** p.p. Voor die prijs krijg je een mooie parterre plaats. Je kan nu al kaarten bestellen bij Francine, Hovesesteenweg 54 te 2530 Boechout, 03-455 16 37. Betalen bij bestelling door overschrijving op rekening BE62 7895 7644 6261 op naam van Leys-Verhoeven of bij afhaling bij Francine. Samen rijden mogelijk.

Daguitstap naar Villers La Ville
Donderdag 18 oktober 2018

OKRA - Trefpunt Zilverdraad Boechout
nodigt kwb - leden uit!



Deze uitstap brengt ons naar het zuiden van ons land. In de voormiddag na een tasje koffie/thee en koek, bezoeken we de voormalige cisterciënzerabdij van Villers La Ville waarvan bijzonder indrukwekkende ruïnes bewaard gebleven zijn. De abdij werd gesticht in 1146 en kende een bloeiperiode in de 13de eeuw met een gemeenschap van meer dan 100 monniken. We krijgen een kijk op de lange geschiedenis en kennis op verscheidene domeinen, van architectuur over waterbeheersing tot het dagelijks leven. Uiteraard worden de mooie tuinen niet vergeten. Na de lunch brengen we een geleid bezoek aan Namen, de hoofdstad van het Waalse Gewest, gelegen aan de samenvloeiing van Samber en Maas. Het zijn vooral de oude wijken die hun stempel gedrukt hebben op deze stad. Heel wat kerken en architecturale pareltjes zijn te ontdekken. Het centrum van deze charmante stad ligt bezaaid met gezellige winkelstraatjes. Na de stadswandeling is er nog vrije tijd. Rond 18u trekken we huiswaarts.

Inschrijven vóór 10 oktober 2018 bij Min Geerinck via 03 4552563 of mingeerinck@skynet.
Vertrek: **7.30u** op de parking van Delhaize Boechout naast het kasteeltje in de Alexander Franckstraat of om **7.45u** in Mortsel aan het Q8 tankstation recht over de St.- Jozefkerk.
Prijs: **€ 53** (drank bij de maaltijden niet inbegrepen) + € 1,5 annulatieverzekering (optioneel). Aantal personen én opstapplaats zeker vermelden. Overschrijven op **BE69 9795 4768 8778 - OKRA**.

Wouter Deboot aan het woord
Vrijdag 23 november 2018
om 20u00

Dienstencentrum Ten Hove
René Verbeecklaan 3 te Hove



Wouter Deboot, ons allen gekend uit "Iedereen Beroemd", brengt verslag in woord en beeld over zijn 6.800 km lange fietsreis dwars door de USA, van oost naar west over de TransAmerica Bicycle Trail.

Op ludieke manier brengt hij tal van verhalen en beelden over zijn ervaringen met de mensen die hij ontmoette: "Er is geen betere manier om wildvreemden te ontmoeten en hen hun levensverhaal te ontfutselen dan hun territorium binnen te fietsen en hen aan te spreken". Klik [hier](#) voor een intro-filmpje op YouTube.

Ook de fietswinkel van Hove Fietsen Jacobs RMC zal present zijn. Ben je geïnteresseerd om deze boeiende spreker te aanhoren, **schrijf dan vlug in want het aantal plaatsen is beperkt!** **Vóórinschrijven** kan door storting van **6 euro**/persoon op rekening nr. BE07 7895 5113 9466 van kwb-Hove, met vermelding "Reisverhaal USA". Kaarten aan de kassa kosten 8 euro.

Een activiteit van kwb Hove die wij van harte aanbevelen!

Hoe inschrijven en kwb Boechout
contacteren?



Voorzitter Armand Geysen,
Termikkelaan 7, 2530 Boechout
armand.geysen@telenet.be
0473-73 07 04

Bij elke activiteit vind je de gegevens van een medewerker die graag je deelname zal noteren. Check de uiterste inschrijvingsdatum en schrijf tijdig in! Nadat je aangemeld bent en vóór de activiteit plaatsvindt, schrijf je het vereiste bedrag over op BE69 7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE) van kwb Boechout-Vremde, met vermelding van naam, datum activiteit, aantal leden/aantal niet-leden.

Tijdens activiteiten neemt kwb Boechout foto's die kunnen gebruikt worden in ons Raketje of op onze website, voor aankondigingen, affiches en publicaties over onze werking. Bezwaren of klachten kan je schriftelijk melden bij de voorzitter.